

# God is Liefde

## Ja, dat weten we. ... Ja ? Echt ?

André H. Roosma

Eerste [Nederlandse](#) editie: 17 juni 2022

**updated!** laatst bijgewerkt: 16 okt. 2023)

### Inleiding

God **is** Liefde. Hij doet niet lief, het is niet zo dat Hij ons liefheeft als wij Hem voldoende liefhebben of ons goed genoeg gedragen. Nee, Hij **is** Liefde. Al Zijn handelen komt voort uit Wie Hij is, en Hij **is** Liefde. Zijn Liefde, die ik hier bewust met een hoofdletter L schrijf, is totaal ánders dan onze menselijke liefde. Ten eerste is ze onvoorwaardelijk in haar acceptatie en verwelcoming van ons mensen. Gods Liefde is een zekere basis voor ons bestaan, zeker als we ons door Hem willen laten liefhebben.

Dit artikel heb ik geschreven omdat ik pastoraal vaak zie dat mensen – ja, ook christenen – met hun verstand de Bijbel wel voldoende kennen, ook de teksten die zeggen dat God Liefde is. Maar in hun hart? Vaak blijkt, als het erop aan komt, dat ze in hun hart niet goed vertrouwd zijn gemaakt met de grote liefde van God. Zonden, beperkingen of tegenslagen doen hen dan (te) gemakkelijk twifelen aan Gods Liefde voor hen. En die twijfel knaagt aan hun zekerheid en veiligheid. Angst en prestatie-denken liggen dan op de loer.

In zijn artikel in de *Visie* van de EO, '[Maar verlos ons van de ratio...](#)' – [over vertrouwen](#), gaf Arie de Rover al enkele jaren geleden heel duidelijk aan dat we voor pijn in ons hart op de vlucht kunnen gaan in ons verstand. Het Evangelie van Gods Liefde wordt dan een theorie, een dogma, en niet iets om vol vreugde te be-léven. Maar zó is het niet bedoeld... God wil met Zijn grote Liefde **in** ons hart komen.

Hier wil ik vanuit een aantal passages uit de Bijbel, een paar hoofdpunten bespreken waarvan ik gemerkt heb dat die ons kunnen helpen, te komen tot een beter verstaan van Gods onmetelijk grote Liefde. En dan niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Ik bid voor u die dit leest, dat u uw hart ervoor wilt openen...

### God is Liefde

Alles wat Hij doet, is gedreven door deze belangrijkste eigenschap van de God van de Bijbel: dat Hij Liefde **is**; volmaakte Liefde, zo wij die niet kennen. Vaak hoor je het zinnetje 'God is Liefde' maar volgt daar direct een relativering op. Bijvoorbeeld, 'ja, maar Hij is ook heilig!' Ik stel dan de vragen: Waarom heeft Hij mensen geschapen? Liefde! Waarom zocht Hij Adam op in de hof nadat die Hem gewantrouwd had en tegen Zijn instructies in was gegaan? Liefde! Waarom had en heeft Hij door alle eeuwen heen zoveel geduld met Israël? Liefde! En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan...

Johannes tekent in zijn Evangelie het bekende vers op:

Want zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Een over-bekende tekst. Maar wat betekent het voor ons, dat God ons zó liefheeft ?

Wat is "eeuwig leven" ? Alleen dat ons leven niet ophoudt ? Of is er meer ?

Ja, er **is** meer. Johannes schrijft in zijn eerste brief:

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4: 9

Het doel is: dat wij leven door Jezus (eigenlijk was Zijn Hebreeuwse Naam Jeshu'ah). Niet onafhankelijk, maar dóór Hem! En écht leven . . . niet zomaar een beetje vegeteren of óverleven, maar een dynamisch en waardig leven in relatie met God de Vader Zelf.

Dit is niet een kwestie van ons denken; ons hoofd alleen. Het is vooral een kwestie van ons hart. Of liever: een kwestie van een relatie van Gods hart met ons hart. In Zijn Liefde wil Hij geen slaven die klakkeloos doen wat Hij zegt, maar een relatie van hart tot hart met ons, waarin Hij ons kan beschermen en koesteren en waarin de liefde twee kanten op vloeit.

Ik vind het opvallend dat van de paar situaties die opgetekend zijn in de Evangelieën waarin Jezus huilde, er een is waarin Hij huilde over de inwoners van Jeruzalem.

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en u hebt niet gewild...  
Mattheus 23:37  
(vgl. Ps.36:8)

En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,  
Lukas 19:41

*Stel dat u zondag drie minuten mag preken op De Dam. Waar zou u het dan over hebben?*

Zonder aarzelen: “Over **Gods onophoudelijke en onvoorwaardelijke liefde**. God kan niet ophouden je lief te hebben, of je dat nu leuk vindt of niet. Je kunt Hem uitspugen, zelfs aan het kruis nagelen, maar op datzelfde moment is Hij bezig Zich met jou te verzoenen. Gods liefde dringt zich niet op en Hij dwingt onze liefde niet af, maar terwijl jij Hem afdankt, offert Hij Zich – gek genoeg – voor jou op en windt je om de vinger. Dat heb ik hier in Amsterdam meer dan ooit ontdekt. Déze God is onze God, midden in deze stad. Op de dag dat mensen Jezus de dood injagen, slaan de deuren niet dicht, maar scheurt het voorhangsel. God antwoordt met een open deur. Dat is iets om van de daken te roepen. En als je daar geen boodschap aan hebt, bega je een enorme vergissing.”

**Ds Paul Visser** in *EO Visie* 36, 2015  
(<https://visie.eo.nl/artikel/2015/09/ds-paul-visser-je-ziet-veel-meer-niet-van-god-dan-wel>)

De meerderheid van de inwoners van Jeruzalem in die tijd waren wel godsdienstig bezig. Dat Jezus huilde over de inwoners van Jeruzalem, waarom was dat dan toch? Over hun zonden? Of over hun verkeerde leer? Of . . .

Nee, ze wilden wel zelf van alles **doen**, maar niet afhankelijk zijn, niet door Hem liefgehad, gekoesterd en beschermd worden. En zodoende zou hen een vreselijk lot treffen! Dáárom huilde Jezus! Hij had hen zo lief dat Hij hen zó graag beschermd had. Het beeld dat Jezus gebruikt is dat van een moedervogel die haar kuikens overdag tegen de brandende zon en 's nachts tegen de kou beschermt onder haar vleugels. Een beeld van heel tedere, opofferende liefde. De kuikens, eerst nog zonder veren en zeer kwetsbaar, zitten daar veilig beschermd tegen hitte, kou en roofdieren. De moedervogel beschermt en koestert hen. Zó kwetsbaar wilden de mensen van Jeruzalem zich niet voelen... Ik wél; en u . . . ?

## Wat Gods liefde uitwerkt en hoe we hem kunnen ontvangen

De apostel Johannes citeerde ik hierboven al. In zijn eerste brief schrijft hij ook:

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers verband met straf, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.  
1 Johannes 4: 18-19

Wanneer we volmaakt, dus helemaal, **in** Gods Liefde zijn, zoals dat kuiken van zo-even onder moeders' vleugels, neemt dat onze angsten weg. We weten dat we bij Hem geborgen zijn. En dat weten we niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Het hangt allemaal niet meer van ons af; niet afhankelijk van gebroken mensen; Hij begon en gaat verder. Hij neemt de volle verantwoordelijkheid.

Dit geeft heel veel veiligheid en zekerheid. Op den duur gaat het een soort basis vormen onder ons bestaan.

Dat volmaakt *in* Gods liefde zijn is niet iets wat ons zomaar komt aanwaaien. We moeten ons ook ons door Hem laten liefhebben. Hoe dat werkt legde de Geest me dat eens uit naar mij persoonlijk toe, naar aanleiding van Jezus' uitspraak: „Blijf in Mijn Liefde” in Johannes 15. Hij zei: als je huisarts had gezegd: je hebt te weinig vitamine D, je moet méér in de zon verkeren, dan helpt het niet om binnen voor het raam te staan en te zeggen dat 't wel mooi is hoe de zon schijnt (zie het 1<sup>e</sup> plaatje hiernaast).

Je moet dan echt zelf naar buiten en je blootstellen aan de zon. De warmte van de zon op je huid voelen (zie het 2<sup>e</sup> plaatje hiernaast).

Zo is het ook met de grote Liefde van God. We moeten ons echt kwetsbaar voor Hem openstellen om die Liefde in ons hart te ervaren. Dat betekent allereerst: tijd nemen, tijd apart zetten voor Hem. En dan Zijn Liefde tot ons denken én tot ons hart laten dóórdringen, net zó als wanneer we in de zon gaan liggen en de warmte van de zon ons heerlijk verwarmt en 'n mooi bruin tintje geeft. Het betekent: Toestaan dat we door Zijn Liefde geráákt worden in ons hart. Ja, ook erover nadenken. Maar vooral: ervan genieten. Hem teruggeven hoezeer we Zijn grote Liefde waarderen. Ja, dat tweegesprek met Hem in ons hart aangaan, net als twee verliefden die elkaar aankijken en hun waardering tegenover elkaar uitspreken. Dat helpt ook in het ontvangen van Gods grote Liefde met ons hart.



## In Gods Liefde neemt Hij ons op als Zijn kinderen en is blij met ons

In zijn eerste brief geeft Johannes aan:

Zie, hoe groot is de Liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. 1 Johannes 3:1a (vgl. Rom.8:16)

In Jeshu'ah zijn we kinderen van God geworden. Wat een wonder!

Dat betekent dat God ons behandelt als Zijn eigen kinderen. Dat betekent veel: Hij wil ons graag bij Zich hebben en liefhebben. Hij spreekt met ons. Hij voedt ons op, geneest ons, begrenst het kwaad in ons. Hij heeft een doel met ons, wil ons vormen naar Zijn beeld. We zijn erfgenamen; delen in Zijn leven en rijkdom.

Daarbij moet ik dan gelijk ook denken aan die gelijkenis van de vader met de twee zonen. Wanneer de jongste zoon alles kwijt is en honger lijdt, komt hij tot bezinning en realiseert zich de liefde en zorg van zijn vader, zelfs voor de minste van zijn knechten. Hij besluit terug te keren. De reactie van de vader – model voor God als liefhebbende Vader – is veelzeggend:

En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen, en hij liep hem tegemoet viel hem om de hals en kuste hem. Lukas 15:20

Tegenover Zijn discipelen liet Jezus hetzelfde zien, toen Hij zei:

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Johannes 15:11

Wat opvalt is, dat God in Zijn grote Liefde blij is met ons – ondanks onze onvolmaaktheden en alles. Wat een prachtig teken van Zijn Liefde! Wat een zekerheid! Zoals Paulus in Romeinen 8 aangeeft, is er niets wat ons kan scheiden van deze grote Liefde! Er zit soms iets speels in Gods blijde Liefde voor ons. Hij houdt van spelen! Hij is de Bedenker ervan, dat kinderen en jonge dieren juist *spelenderwijs* veel en goed kunnen leren, met veel plezier samen!

## Reageren op Gods Liefde

Een van de eerste dingen die we gaan zien als we werkelijk Gods grote Liefde gaan zien, is onze eigen beperktheid en zonde. Paulus schrijft aan de Christenen in Rome:

. . . beseft u niet, dat de goedertierenheid van God u tot boetvaardigheid leidt ?  
 . . . Romeinen 2:1-4

Als we Gods Liefde, Goedertierenheid en Barmhartigheid beleven, beseffen we dat we dit niet zelf verdienen, dat we tekortkomen en dat we Hem heel hard nodig hebben. We willen veranderen, zien dat we het echt nodig hebben dat we ons bekeren. We kunnen niet trots bij Hem komen of op anderen neerkijken. Maar als we nederig komen, gelden al die mooie dingen die ik hierboven citeerde en besprak.

We realiseren ons dan ook, dat Hij het om Zijn Liefde en Barmhartigheid meer dan waard is, dat we ons helemaal aan Hem geven:

. . . Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en aan God welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. . . . Romeinen 11:36 – 12:2

Het is niet meer dan redelijk, zegt Paulus, dat we ons aan Hem geven. En het is opvallend, dat Paulus daar noemt: met ons lichaam. In de Grieks denkende wereld telde het lichaam niet. Het denken was belangrijk, net als zo vaak bij ons. Maar Paulus trekt zich daar niets van aan. Hij weet, dat als we ons met ons hele lichaam aan God en Zijn Liefde overgeven, dit álles verandert: ons denken én ons hart én ons gevoel. We worden een tempel van Hem, waar Hij met plezier in woont (Ef.3:17; 2 Kor.5:15; 6:16).

Dan willen we ook niet anders dan die Liefde van God helemaal leren ontvangen, iets ervan aan Hem teruggeven én Zijn Liefde dóór laten stromen naar anderen. Onder andere in de eerste brief van Johannes komen we veelvuldig dit thema tegen van de Liefde door laten stromen:

Want dit is de verkondiging, die u van het begin gehoord hebt: dat wij elkaar zouden liefhebben, . . .  
 1 Johannes 3: 11 (vgl. 3: 14, 16, 18, 23; 4: 7, 12, 20, 21)

Paulus geeft tegenover de gemeente in Korinthe aan dat hij in feite in ál zijn doen en laten gedreven wordt door de liefde van Christus, Die voor ons allen gestorven en opgestaan is:

. . . de liefde van Christus dringt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Één voor allen gestorven is.  
 2 Korinthe 5:14-15a

Alles in de Bijbel begint en eindigt in feite bij de onuitputtelijk grote Liefde van God.

## God is Liefde

Samengevat: God **is** Liefde; in Zijn Liefde gaf Hij Zichzelf helemaal voor ons. Dat omvat:

- Hij geeft ons léven, in verbinding met Hem
- Hij wil ons onder Zijn vleugels koesteren en beschermen
- In Zijn liefde is veiligheid, angst smelt weg
  - ontvang maar met heel je hart; láát je koesteren
- In Zijn liefde zijn we Zijn kinderen geworden
  - met alles wat daarbij hoort
- In Zijn liefde is Hij blij met ons, ondanks alles
- Zijn liefde drijft ons tot nederige overgave en tot dóórgeven.

“Iemand zei eens tegen me: ‘James, het lijkt wel alsof jij denkt dat de liefde van de Vader het antwoord is op alle problemen van de mens.’ Geloof ik dat echt? Ja, dat geloof ik zeker, met mijn hele hart.”

**M. James Jordan**, *Het hart van een zoon – een reis naar het hart van Vader*, Scholten, Zwolle, 2016; p.13

## Literatuur

Wilhard Becker, *Offensief van de liefde – Ervaringen binnen het krachtenveld van God*, J.N. Voorhoeve, Den Haag, 1975; ISBN-10: 90 297 0433 0 (vertaling, door H.J. Teutscher, van: *Angriff der Liebe*, Rolf Kühne, Schloss Craheim).

Lin Button, *Als een vader – Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER - Psalm 103:13*, [Coconut](#), Almere, 2011; ISBN: 978 90 72698 00 1 (vertaling, door Martin Tensen, van: *Father Matters*, HPS, Essex, UK, 2009).

Judson Cornwall & Michael S.B. Reid, *Wiens liefde is het eigenlijk?*, Sharon, Waddinxveen (NL), 199x (vertaling van: *Whose love is it anyway?*, Sharon, Pilgrims Hatch Brentwood Essex GB, 1991).

Gene Edwards, *The Divine Romance*, Tyndale House Pub, USA, 1993; ISBN: 0842310924.

Richard J. Foster, *De nieuwe levenswandel – de weg naar een actieve beoefening van het geestelijke leven*, Novapres, Utrecht (NL), 1983; ISBN 90 6318 027 6 (vertaling, door J.H. Cornelder, van: *Celebration of Discipline*, Harper SanFrancisco (Harper Collins), 1978; een door H. Fonteijn aangepaste vertaling met vragen voor groepen is beschikbaar als: *Het feest van de navolging – groeien in spiritualiteit*, Ekklesia, ..., 2000; ISBN: 90 75569 02 5).

Nancy Groom, *Van moeten naar mogen – Herstel van relaties: van gebondenheid naar verbondenheid*, [Navigator Boeken](#) / Novapress, Driebergen (NL), 2000; ISBN: 90 70656 79 5 / 90 6318 239 2 (vertaling door Marionne L. Lufting-Heijna, van: *From bondage to bonding, escaping codependency, embracing Biblical love*, Navpress, Colorado Springs (USA), 1991).

M.James Jordan, *Het hart van een zoon – een reis naar het hart van Vader*, Scholten, Zwolle, 2016; ISBN: 978 90 79859 29 0 (vertaling door Coen Groos, van: *Sonship: A Journey Into Father's Heart*, Tree of Life/ Fatherheart Ministries, 2012; ISBN: 978 0 99410 161 7).

Wilkin van de Kamp, **God is Liefde Punt!**, Vrij Zijn, Aalten, 2021; ISBN 978 94 90254 86 5.

Josh McDowell (with Dale Bellis), *Evidence for joy – Unlocking the secrets of being loved, accepted and secure...*, Word, Waco (TX, USA), 1984; ISBN: 0 85009 055 5.

Josh McDowell, *The Secret of Loving*, USA Edition, 1987; ISBN: 0842358455.

Henri J.M. Nouwen, *Eindelijk thuis – gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'*, Lannoo, Tiel (B), 2000; ISBN: 978 90 2094774 8; (deze Nederlandse versie is bijgewerkt door: Evert van der Poll; Engelstalige uitgave: *The return of the prodigal son*, ..., 1988).

Leanne Payne, *Herstel van identiteit – door genezend gebed* (de Engelse versie heeft als subtitel: *De drie grote barrières op de weg naar persoonlijke en geestelijke vervolmaking in Christus*), [Navigator Boeken](#), (NL), 2000; ISBN: 9070656957 (vertaling door Martin Tensen van: *Restoring the christian soul – through healing prayer (Overcoming the three great barriers to personal and spiritual completion in Christ)*, Crossway Books, Wheaton (IL, USA), 1991; ISBN 0 89107 625 5).

John Piper, *Jezus zien en ervaren – en intens van Hem genieten*, Gideon, Hoornaar (NL), 2003; ISBN: 90 6067 976 8 (vertaling, door An Molenaar, van: *Seeing and Savouring Jesus Christ*, Crossway / Good News Publ., Wheaton, 2001).

André H. Roosma, [De liefde van Immanuel - op Hem afstemmen als basis voor leven, herstel en groei](#) , **Immanuel levensstijl** document, maart 2021.

André H. Roosma, [Vruchten van de goedertierenheid van God - wat Gods liefdevolle genade en geduld in ons uit wil werken \(1\)](#), Hallelu-JaH, 27 feb. 2016.

Arie de Rover, ['Maar verlos ons van de ratio...' – over vertrouwen](#), *EO Visie*, jan.2017.

J. Oswald Sanders, *Enjoying intimacy with God*, Moody Press, Chicago (USA), 1980.

David A. Seamands, *Genezende Genade – bevrijding van prestatiedwang*, SP Publications, Colorado Springs (USA) / Shalom Books, Putten (NL), 1991/1998; ISBN: 978 90 73895 12 6. (vertaling van: *Freedom from the Performance Trap – Letting Go of the Need to Achieve* (earlier editions titled: *Healing Grace*), Victor Books, SP Publications (USA), 1988; ISBN: 978 0 8969 3986 8).

Anna A.A. Terruwe, *Geloven zonder angst en vrees*, Romén, Roermond (NL), 1971; ISBN: 90 228 5203 2.

Anna A.A. Terruwe, *De liefde bouwt een woning*, J.J. Romén & Zonen, Roermond (NL), 1971; ISBN: 90 228 5201 6.

John White, *God's pursuing love – The relentless tenderness of God*, InterVarsity Press, Downers Grove (IL, USA), 1998; ISBN: 0 8308 1944 4.

E. James Wilder, *Met vreugde man zijn – groeien naar volwassenheid*, [Archippus](#), Enschede, 2007; ISBN: 978 90 79011 01 8 (vertaling van: *(The Complete Guide to) Living with Men – Keep Growing and Stay Lovable*, Shepherd's House Publishing, Pasadena CA, USA, 1993/2004; ISBN: 0 9674357 5 7).

“Healing is the result of love. It is a function of love. Wherever there is love there is healing. And wherever there is no love there is precious little – if any – healing.”

**M. Scott Peck**, *People of the Lie: The Hope for Healing Human Evil*, Arrow books ltd, Random House, London (GB), 1983. p. 49

E. James Wilder, Anna Kang, John Loppnow, Sungshim Loppnow, *Joyful Journey – Listening to Immanuel*, Shepherd's House, East Peoria IL USA, 2015; ISBN 978 1 935629 17 7.

Dallas Willard, [\*God verstaan – Groeien in vertrouwelijke omgang met God\*](#); [\*Inside Out publ.\*](#), 2006; ISBN: 978 90 7799200 6 (vertaling van: *Hearing God – Developing a Conversational Relationship With God*, InterVarsity Press / Zondervan, USA, 1999; ISBN 978 0 8308 2226 3 / 978 0 00628132 0).

Sandra D. Wilson, *Into Abba's Arms – Finding the acceptance you've always wanted*, Tyndale House, Wheaton (IL, USA), 1998; ISBN: 0 8423 2473 9.

---

## Meer informatie of suggesties

Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact met me opnemen via e-mail: [andre.roosma@12accede.nl](mailto:andre.roosma@12accede.nl)



---

[Accede! home](#)  of [naar de artikelen index](#)

---

***Bedankt voor uw belangstelling!***